



Veere

'Dromen in het kasteel van ridders en jonkvrouwen'

TEKST HANS BOUMAN

Zijn we er? Wat spreken ze hier, papa? Kan ik gewoon Nederlands praten? Ja, Roselinde kan gewoon Nederlands praten. Dat verstaan ze prima, hier in Veere. Maar de vraag is van een 6-jarige niet onbegrijpelijk. We hebben tenslotte een heel eind gereden en bovendien ziet de omgeving er hier heel anders uit dan waar wij vandaan komen. Wij wonen in een grote stad. Veere is ook een stad, maar van een heel ander kaliber. Zelfde land, andere wereld. Vóór ons, ongeveer 100 meter van de parkeerplaats, ligt onze eigenlijke bestemming: de Campveerse Toren. Daar kun je niet alleen heerlijk eten, maar zelfs ook nog slapen! 'Een echt Floris-kasteel', zegt Roselinde, die alle videobanden van Floris

en Sindala uit haar hoofd kent. 'Hebben hier vroeger ridders gewoond?'

'En jonkvrouwen', antwoord ik. De Campveerse Toren stamt uit de 14de eeuw en maakt deel uit van de ommuring van het vestingstadje. Een beetje gaar van de autorit, zijgen we neer in de stoelen van het terrasje van Auberge de Campveerse Toren. Mijn vrouw en ik overhoren elkaar. Welke beroemdheden hebben er in de Campeerse Toren gegeten of geslapen? 'Peter de Grote', zeg ik. 'Grace Kelly en Prins Reinier van Monaco', zegt mijn vrouw. 'Bertus Aafjes', zeg ik. 'Willem van Oranje', zegt mijn vrouw. 'Die vierde hier zelfs zijn bruiloftsmaal, ter gelegenheid van zijn huwelijk met Charlotte de Bourbon.'

We bestijgen de stenen trap naar de gelagkamer van wat misschien wel de oudste herberg van Nederland is. Vandaag de dag is de Auberge een meer dan voortreffelijk restaurant. De vriendelijke gastheer vertelt ons dat de kok een viergangen-verrassingemenu voor ons heeft bedacht. 'En een speciaal menu voor de jongedame. Maar u mag natuurlijk ook iets van de kaart kiezen.' Nee nee, we willen ons laten verrassen, bezweren we. En dat worden we dan ook. Met een amuse gueule (paprikamousse met Hollandse garnalen, heel



bijzonder gekruid), een terrine van kabeljauw met verse tomaat en olijven, cappuccino van kreeft, botermals Zeeuws lam en een bavarois van abrikozen, frambozen en champagne. Roselinde wordt vergast op haar favoriete 'boeljonnesoep' (bouillon van gevogelte), knapperige kipfilet, de lekkerste frietjes benoorden het traject Gent-Wevelgem en een toetje in de vorm van een kok. Herstel: een meesterkok! Tijdens een nachtwandelingetje langs het Veerse Meer, realiseren we ons dat ook de wijn erg goed was. We duiken tevreden ons bed in en dromen van ridders en jonkvrouwen, prinses en prinsessen. ■

Waar?

Restaurant-Auberge De Campveerse Toren, Kade 2, 4351 AA Veere, tel. 0118-501291, fax 0118-501695.

E-mail: campveer@zeelandnet.nl

De Campveerse Toren beschikt zelf over 4 dubbele kamers. In de 3 dependances (in karakteristieke panden aan de Kaai) zijn nog eens 8 kamers. Prijzen per kamer (1 of 2 pers.) in de toren zelf f 200 - f 235 (incl. ontbijt). In de dependances f 125 - f 285 (incl. ontbijt). Half-pension (3 gangen, f 65 p.p.) en speciale (gastronomische) arrangementen mogelijk.

