

Panama

De mooiste kanaal-oeveren ter wereld

Panama werd beroemd om zijn kanaal: een staaltje technisch vernuft met een bewogen geschiedenis. Maar ook voor planten en dieren is deze landengte een belangrijke verkeersweg. Gevolg: een weelderige natuur, en nog ongerept ook.

TEKST Hans Bouman

Geef maar toe: wat is het eerste waaraan je denkt als je het woord Panama hoort? Precies. Panamezen zelf worden er wel eens moe van ('Ons land is meer dan alleen dat kanaal'), maar het valt niet te ontkennen dat de tachtig kilometer lange waterweg

tussen *Atlantic* en *Pacific* Panama een plek op de wereldkaart heeft gegeven. Jaarlijks varen er vijftienduizend schepen door. Als deze 'beroemdste sluipt-route ter wereld' niet zou bestaan, zouden zeeschepen een omweg van liefst twee maanden moeten maken.

Landbrug

Fascinerend genoeg was Panama lang voor het kanaal werd gegraven ook al een belangrijk verbindingspunt. De landengte ontstond toen zo'n drie miljoen jaar geleden de zeespiegel daalde, waardoor het latere Panama letterlijk boven water kwam, en een verbinding ontstond tussen Noord- en Zuid-Amerika. Talloze planten- en diersoorten maakten van deze 'brug' dankbaar gebruik om hun territorium uit te breiden, van noord naar zuid en andersom. Panama dankt er zijn unieke biodiversiteit aan. Het land telt alleen al negenhonderd soorten vogels – meer dan heel Noord-Amerika!

Panamakanaal, 1907.



Kanaalkoorts

Al een paar jaar nadat Balboa in 1513 als eerste westerling Panama doorkruiste, en zo de Stille Oceaan 'ontdekte', ontstonden er plannen om een kanaal te graven dat de twee oceanen met elkaar zou verbinden. Karel V liet al onderzoeken of zo'n project haalbaar zou zijn. Pas in de late 19e eeuw, toen Panama deel uitmaakte van Colombia, begonnen de eerste graafwerkzaamheden, onder leiding van Ferdinand de Lesseps, architect van het Suezkanaal.

Er rustte geen zegen op de onderneming. In tien jaar tijd overleden meer dan 22 duizend arbeiders aan gele koorts en malaria, doemden onoplosbare technologische problemen op, en in 1889 ging het project failliet. De Verenigde Staten toonden grote belangstelling om

de aanleg over te nemen, maar de Colombiaanse regering weigerde. Daarop begon de VS een onafhankelijk Panama te stimuleren, dat bij zijn ontstaan in 1903 onmiddellijk door de VS werd erkend – en militair omarmd. In 1914 voer het eerste schip door het kanaal. Tot 1999 zou een strook van acht kilometer aan weerszijden van de waterweg de facto Amerikaans grondgebied blijven.

KanaalPlus

Natuurlijk is het kanaal een van de *must sees* van een verblijf in Panama. Een logische eerste stap is een bezoek aan het Miraflores Visitors Center, iets buiten Panama City nabij de Miraflores-sluizen. Vanuit dit panoramische uitkijkpunt kun je je vergapen aan reusachtige oceaanstomers op wereldreis. Daarnaast is

een vaartocht over het kanaal zelf een aanrader. Op deze tochten, die enkele uren tot een hele dag duren, passeer je een of meerdere sluisen.

Een van de aantrekkelijke kanten van Panama is de compactheid van het land. In Panama City ben je op dagtrip-afstand van door primaten bewoonde regenwouden. Iets verder weg ligt de Bocas de Toro-archipel, waar een uitgesproken relaxte Caribische sfeer hangt. In het plaatselijke National Park, Bastimentos, vind je prachtige koraalriffen, mangrovebossen, heel veel soorten tropische vissen, schildpadden, dolfinen, kreeften en zeevogels. En dan zwijgen we nog over de San Blas-archipel, het Darién NP en die twee schitterende kustlijnen.

De Panamezen hebben gelijk: hun land is veel meer dan alleen het kanaal. ✨



GROEPS REIZEN

PANAMA & COSTA RICA

16 DAGEN VANAF

€ 1899

ONTDEK ZELF:

- ✓ Panama-Stad, waar je bij de Miraflores-sluizen enorme vrachtschepen door 'het kanaal' ziet passeren.
- ✓ Het strand bij Manuel Antonio, en het gelijknamige Nationale Park met zijn luiaards, leguanen en apen.
- ✓ In Monteverde bekijk je de boomtoppen van het beroemde nevelwoud van bovenaf.
- ✓ La Fortuna, waar de prachtige Arenal-vulkaan in je achtertuin lijkt te staan.
- ✓ Bocas del Toro, met zijn dolfinen, snorkelmogelijkheden, en het bounty-eilandje Rana Roja Beach.

KIJK OP WWW.BAOBAB.NL/PANAMA