

Bhutan

werken aan je gelukscoëfficiënt



Taktsang



Thimphu



Punaka Dzong

BHUTAN VERWELKOMT BUITENLANDSE BEZOEKERS, MAAR WIL WEL ZIJN IDENTITEIT BEHOUDEN. TOERISTEN-DOLLARS MOGEN HET BRUTO NATIONAAL GELUK NIET IN GEVAAR BRENGEN.

TEKST Hans Bouman

Je hebt exclusieve bestemmingen, super-exclusieve bestemmingen en Bhutan. Natuurlijk heeft dat met de ligging van het land te maken: hoog in de Himalaya, ingeklemd tussen China en India, vlakbij Nepal.

Bruto Nationaal Geluk

Maar er is nog een belangrijker reden dat Bhutan 's werelds meest exclusieve reisbestemming is. Tot 1974 was het land gesloten voor buitenlanders en sindsdien wordt er jaarlijks een quotum aan toegestane bezoekers vastgesteld. De reden: de regering wil het land beschermen tegen negatieve invloeden

van buitenaf, die de authentieke cultuur en natuur kunnen aantasten en het milieu vervuilen.

Want in Bhutan is men er niet van overtuigd dat een steeds verder aanzwellende stroom van toeristendollars automatisch leidt tot een steeds groter welzijn van de bevolking. Integendeel, men is van mening dat de eenzijdige nadruk op materiële welvaart averechts werkt. Om die reden ontwikkelde de koning die het land in de jaren zeventig van de vorige eeuw openstelde voor bezoekers, Jigme Singye Wangchuck, het concept van het Bruto Nationaal Geluk, als tegenhanger van het overal ter wereld gehanteerde Bruto Nationaal Product.

Om het Bruto Nationaal Geluk van de bevolking te meten, werd een ingewikkeld systeem samengesteld, dat is gebaseerd op vier pilaren. Om te beginnen moeten alle ontwikkelingen die in het land plaatsvinden duurzaam zijn. Ten tweede moet de culturele identiteit goed bewaakt worden. Hetzelfde geldt voor de natuurlijke rijkdommen. En ten slotte geldt dat Bhutan goed moet worden bestuurd.

Gelukscoëfficiënt

Elk van deze vier pilaren bestaat vervolgens uit negen domeinen (psychologisch welzijn, ecologie, gezondheid, onderwijs etc.), die kunnen worden gemeten aan de hand van 72 indicatoren (aantal gebeden of meditatie per dag, jaloezie, kalmte, frustraties etc.). Er zijn zelfs wiskundige formules opgesteld om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen vaststellen wat iemands 'gelukscoëfficiënt' is.

Over de vraag of je geluk echt zo nauwkeurig kunt meten, verschillen internationaal de meningen. Maar feit is dat Bhutan uniek is in zijn opvatting dat niet het inkomen maar het geluk van de bevolking de leidraad moet zijn voor het overheidsbeleid. En het is geen

toeval dat er met name vanuit de westerse wereld de laatste jaren met grote belangstelling wordt gekeken naar het Bhutaanse model. Dat heeft deels te maken met de economische crisis, die het vertrouwen in het westerse financiële model heeft aangetast, maar zeker ook met de discussies over milieu en klimaatverandering.

Gezellig dorp

Wie tot de uitverkorenen behoort die Bhutan mogen bezoeken, merkt onmiddellijk de enorme contrasten op. Hoofdstad Thimphu is naar Bhutaanse begrippen een levendige plaats, maar in westerse ogen een gezellig dorp. Er valt geen enkel verkeerslicht te bekennen en naar verluidt loopt er één verkeersagent rond. Er zijn geen supermarkten, geen hoogbouw en de meeste inwoners dragen traditionele kledij.

Toch is er wel degelijk sprake van vooruitgang. De laatste twintig jaar is de levensverwachting in Bhutan verdubbeld, bijna alle kinderen genieten tegenwoordig basisonderwijs en de infrastructuur is sterk verbeterd. Tegelijkertijd houdt men eraan vast dat 60 procent van het land met bos bedekt moet blijven en dat alle ontwikkelingen CO2-neutraal moeten zijn.

Voorrecht

Om zijn cultuur en natuur zo goed mogelijk te beschermen, heeft Bhutan ervoor gekozen bezoekers een aantal beperkingen op te leggen. Je kunt niet zomaar op eigen houtje vrij en blij door het land reizen, maar volgt een van tevoren afgesproken programma. Wel een programma overigens, dat je langs de schitterendste *dzongs* (kloostervestigingen) en andere fraaie locaties voert. Want natuurlijk is men er trots op bezoekers de spectaculaire

schoonheid en onopgesmukte gastvrijheid van het land te laten ervaren.

Reizen door Bhutan, ook via een afgesproken route, is een voorrecht. En of je het nu kunt meten of niet, wedden dat je aan het eind van je reis van mening bent dat je gelukscoëfficiënt is gestegen?

GROEPS REIZEN

MYSTERIEUS NEPAL EN BHUTAN

24 DAGEN VANAF

€ 2899

ONTDEK ZELF:

- ✓ Het sfeervolle Kathmandu, vol middeleeuwse pleinen, tempels en paleizen
- ✓ Nagarkot, waar je het uitzicht over de Himalaya in je opneemt.
- ✓ De koningsstad Bhaktapur. Hier ervaar je het Nepal van eeuwen geleden.
- ✓ Thimphu, de hoofdstad van Bhutan, midden tussen de bergen. Op straat nauwelijks verkeer, wel veel in klederdracht gehulde mensen.
- ✓ Het als een adelaarsnest tegen een berg gebouwde Taktsang klooster.
- ✓ De Trisuli rivier tijdens een lichte rafttocht. Kamperen doe je langs de oever.

KIJK OP WWW.BAOBAB.NL/AZIE/BHUTAN